

## LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

### KINH 1304. VI-NỤU<sup>1</sup>

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Tỳ-sấu-nữu<sup>2</sup> dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đánh lẽ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ:

*Cúng đường Đức Như Lai,  
Thường tăng trưởng hoan hỷ.  
An vui Chánh pháp luật,  
Theo học không phóng dật.*

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp:

*Nếu nói pháp như vậy,  
Phòng hộ không phóng dật;  
Vì nhở không phóng dật,  
Không bị ma chế ngự.*

Thiên tử Tỳ-sấu-nữu kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đánh lẽ dưới chân Phật, liền biến mất.

### M

### KINH 1305. BAN-XÀ-LA-KIỆN<sup>3</sup>

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Ban-xà-la-kiện<sup>4</sup> dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đánh lẽ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ Thiên tử kia nói kệ:

---

1. S. 2. 12. Veṇḍu; N<sup>0</sup>100(303).

2. Tỳ-sấu-nữu 毘 瘦 紐 . Pāli: Veṇḍu devaputto, tức thần Viññu của Ấn độ giáo.

3. S. 2. 7. Pañcālacaṇḍa; N<sup>0</sup>100(304).

4. Ban-xà-la-kiện 般 閻 羅 捷 . Pāli: Pañcālacaṇḍa.

*Ở ngay chỗ ôn ào,  
Bậc hiệt trí giác ngộ;  
Giác ngộ bằng thiên giác,  
Sức tư duy Mâu-ni.*

Bấy giờ, Thê Tôn nói kệ đáp:

*Biết rõ pháp nào nhiệt,  
Chánh giác được Niết-bàn.  
Nếu được chánh hệ niệm,  
Nhất tâm khéo chánh thọ.*

Sau khi Thiên tử Ban-xà-la-kiện kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đánh lẽ dưới chân Phật, liền biến mất.

M