

Phẩm 9: NHƯ LAI HÓA THUYẾT PHÁP

Bấy giờ, Hiền giả A-nan dùng kệ khen Đức Phật:

*Mắt sáng tỏ như vầng trăng
tròn Thần túc, mười lục, tuệ không
lường Là đấng trời, rông đều kính
ngưỡng Hôm nay Thế Tôn vào
Niết-bàn.*

*Tất cả trời người đều đến
viếng Thế Tôn dẫm chân xuống
mặt đất Sáu cõi đất trời đều
chấn động*

*Phóng ánh sáng khắp cõi
nước Phật. Đàn, sáo, trống, chuông
các nhạc cụ Chẳng tấu mà tự phát
âm thanh*

*Sư tử, cọp, nai, trâu
hoang dã Các rồng, voi lớn ở
Tuyết sơn.*

*Rống, kêu, gầm, hét lòng
hoan hỷ Đều có ý lành hướng Thế
Tôn Tiếng ấy vui hơn mọi vật báu
Trăm ngàn muôn ức các loài vật.
Trông thấy ánh sáng đều hớn hở
Được vô lượng vô số an lạc*

*Muông thú chim chóc đều
nhảy nhót Xoa-la-chiêm nhiều
không thể lường. Ở núi Thiết vi
chim anhvũ*

*Hót mừng vui đến chỗ Thế
Tôn Người vốn đã mất các kho
báu Đều được hoàn lại, đến Thế
Tôn.*

*Người nhiều sân hận khởi
lòng lành Tâm ý thanh tịnh phụng
thờ Phật Trời ở hư không rơi mưa
hoa*

*Hoa sen Văn-la có ngàn
cánh. Các cung, thể nữ và
Thiên tử Đều vì cúng dường
Đức Thế Tôn Sắc tịnh như vậy
sẽ biến mất Tại sao nay Phật
lại Nê-hoàn? Ví như trâu nghe
dứt sữa mẹ*

*Đoạn tuyệt ủng hộ rất thâm
thương Đấng Mười lực vốn không
trần cấu Là khỏi tử sinh, độ
chúng sinh.*

*Cõi nước Thế Tôn thường tự
tại Trường thọ đời đời chẳng giảm
tăng Ánh sáng của ai hơn nhật
nguyệt?*

Sức ai vượt hơn Thiết Visơ?

*Ai sẽ nhẫn nhục ngang bằng
đất? Thế Tôn dạy người thoát
phiền não Dùng sức tinh tấn và
nhất tâm*

*Trí tuệ sáng suốt độ
chúng sinh. Như con nhiều đời
lìa xa mẹ Tạm thời hội ngộ, lại
chiatay*

Con buồn nhớ mẹ, bốn phương tìm

*Thế Tôn Nê-hoàn, con cũng
vậy! Ưu sầu buồn khổ, không còn
vui Thấy Phật kinh hành và thiền
định Lại thấy giảng đường cùng
tinh xá Tại sao đoạn dứt đức Cát
Tường?*

*Giảng khen mười lực cho
chúng sinh Vô lượng đệ tử dòng họ
Thích*

Vật vã trên đất nằm lăn lộn

Lần cuối con thấy ánh trăng lành.

Lúc ấy, Đức Thế Tôn dùng tất cả pháp trì cú để thành tựu các Tam-muội, như: Thiện thuyết Tam-muội, Lôi vũ Tam-muội, Sư tử hưởng Tam-muội, Quang diệu hưởng Tam-muội, Uy thần quang minh Tam-muội, Phóng quang minh Tam-muội, Vi diệu cú Tam-muội, Lực Tam-muội, Lực cú Tam-muội, Vô lượng lực Tam-muội, Ý trì chiếu minh Tam-muội, Khởi thế hữu Tam-muội, Cổ hưởng Tam-muội, Nguyệt Tam-muội, Đại nguyệt Tam-muội, Châu tráp Tam-muội, Nguyệt hưởng Tam-muội, Thượng nguyệt Tam-muội, Tạng Tam-muội, Đế tạng Tam-muội, Lưu ly tạng Tam-muội, Quán thị Tam-muội, Vô lượng quán thị Tam-muội, Biến chiếu nhất thiết thập phương Tam-muội, Trừ nhất thiết nghi quang minh Tam-muội, Chí thành Tam-muội, Đế chí thành Tam-muội, Chí ngữ Tam-muội, Thuyết nhất thiết hạnh Tam-muội. Sở thuyết đế chí thành Tam-muội, Vô lượng Tam-muội, Tịch định Tam-muội, Tịch định cú Tam-muội, Đế tịch định ngữ Tam-muội, Bồ thí Tam-muội, Đế bồ thí Tam-muội, Đại bồ thí sĩ Tam-muội, Quang minh Tam-muội, Thiện quang minh Tam-muội, Đại quang minh Tam-muội, Vô lượng quang minh Tam-muội, Chiếu minh cú Tam-muội, Đoạn nhất thiết nghi quang minh Tam-muội, Thuyết chư thiện bản Tam-muội, Trừ thuyết chư nghi kết Tam-muội, Đế thuyết kiến Tam-muội, Ư thị đoạn nghi Tam-muội, Thiện thí phế giải Tam-muội, Tác chư Phật Tam-muội, Hiện thuyết nhất thiết hạnh Tam-muội, Thiện thuyết nhất thiết hạnh Tam-muội, Thiện thuyết chuyển pháp luân Tam-muội, Thiện khai độ kỳ xứ Tam-muội, Dĩ thị thiện thuyết hiện tại chư Phật tuệ Tam-muội v.v... Đức Phật chánh thọ tại chỗ, từ mỗi một sợi lông của Ngài phát ra chẳng thể kể, chẳng thể bàn, chẳng thể xưng,

chẳng thể lường, không có bờ bến muôn ức trăm ngàn ánh sáng. Mỗi một luồng ánh sáng hóa ra vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng ao tắm. Mỗi một ao tắm hóa làm ra chẳng thể kể bàn, vô số, vô hạn muôn ức trăm ngàn hoa sen. Trên mỗi một hoa sen hóa ra chẳng thể kể bàn, vô số, vô hạn muôn ức trăm ngàn tòa ngời. Trên tất cả các tòa ngời đều có Như Lai ngời nói pháp. Mỗi một vị hóa Phật, đã mở đường dẫn lối cho con người, khiến họ trụ vào địa vị Bất thoái chuyển, trụ ở pháp Phật. Số người ấy bằng số hóa Phật đã ngời trên hoa sen, được đạo quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Mỗi một vị hóa Phật đều có như số Duyên giác đó và kẻ chẳng thoái chuyển, an lập ở gốc thiện thì số ấy cũng vậy. Người sinh lên cõi trời thì số cũng như vậy, họ chẳng rơi vào các đường khổ. Bờ của các ao tắm đều có

bốn cây báu với vô số thân, đốt, cành, lá, hoa, trái. Trên mỗi một thân, đốt, cành lá, hoa, trái hóa ra vô số chẳng thể kể bàn, chẳng thể xưng lường các Đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử nói pháp, độ thoát tất cả. Số được độ thoát ấy bằng với số hóa Như Lai ngồi trên cây. Khai hóa độ thoát xong, các vị liền nói kệ:

*Đấng Hộ, Nhân
Trung Tôn Giác ngộ tất
cả pháp Người thấy đều
vui mừng Dứt bỏ mọi
nghiệp ác.*

*Phật đã có thân
thông Đấng Thế Hùng
khó gặp Giống như hoa
Ưu-đàm Sắc ấy rất đẹp
ý.*

*Muốn cúng dường
Thế Tôn Và phụng thờ
thân Ta Kinh pháp đó
nghe xong Trong lòng
sinh hoan hỷ. Kia
muốn thấy Thế Tôn*

*Nhân Trung Thượng hiện
tại Ánh sáng thế uy thần*

*Phải vui tin
tốt lành. Các Đức
Phật vị lai*

*Dùng ánh sáng độ
người Muốn thấy được
Thế Tôn Phải tin là tốt
lành.*

*Muốn cầu pháp
Đại thừa Người đó có
lợi lớn Nghe kinh pháp
đó xong*

*Liền phụng thờ
chư Phật. Mắt ấy được
sạch trong Và các căn
tai, mũi Thân, miệng, ý*

*các căn Vì đoạn, không
thọ nhận.*

*Tam-muội, giới
sạch trong Trí tuệ, giải
thoát tịnh Giải thoát hiện
trí sáng Thoát hiện là
thành thật. Tất cả pháp là
thông*

*Với “ngã” không
còn khởi Sự biết cũng
không diệt Chẳng phải lo
tiếng vang.*

Các vị hóa Như Lai nói kệ này xong, tức thời người nhiều chẳng thể kể an trụ vào Tam Thừa. Vô số dân chúng nơi thế giới đều được nhất tâm. Các địa ngục của vô số nước Phật đều diệt hết. Các súc sinh đều thoát khỏi khổ sở. Ngã quý đều được yên ổn. Bấy giờ, Đức Phật vào vô lượng Tam-muội chánh thọ. Đức Như Lai trụ ở Tam-muội đó thì tùy theo sự mong muốn của tất cả mọi người, như muốn được báu thì được như ý, muốn thấy báu của nước Phật thì đều hiện ở trước mặt, muốn thấy các Phật nhận trang sức bằng báu thì tùy theo ý thích, ý muốn thấy sắc thì thấy các quận, nước, huyện, ấp và dân chúng trong nước tức là nhìn thấy đúng như ý muốn có đầy các nước Phật. Trọn đời muốn thấy chuỗi ngọc trang sức của đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, thì đúng như ý. Cũng lại muốn thấy trang phục, ăn uống, nhà cửa của trời, rồng, quý, thần, Kiên-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hầu-lặc v.v... sở thích như ý muốn đều thấy, đều được. Phật bảo Tôn giả A-nan:

–Có Tam-muội tên là Tuệ hạnh. Các Đức Phật Thế Tôn trụ ở Tam-muội đó thì theo sự ước muốn của người được Tam-muội, liền thấy nguyện của tất cả mọi người như ý.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Vô lượng quá độ. Uy thần cát tường tùy theo sự mong muốn của con người, được vạn vật thì liền ở trước mặt như ý muốn. Được vạn vật rồi cúng dường Như Lai.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Nhãn. Khi trụ ở Tam-muội đó thì khiến cho tất cả mọi người chẳng tập theo dục

lạc nữa, ưa muốn đạo đức, đối với dân dục, bất tịnh tướng, chẳng chứa nhóm nữa, ở trong mơ cũng chẳng ưa.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Tàm quý. Khi trụ ở Tam-muội đó thì khiến cho dân chúng trong các nước Phật đều có lòng xấu hổ, không có ý sân giận, loạn động.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Mực chủ. Trụ ở Tam-muội này thì người mù được thấy.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Vô ưu chủ. Khi trụ ở Tam-muội đó, nếu vào thành thì khiến tất cả mọi người không lo buồn nữa.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Thần thông chủ. Trụ ở Tam-muội đó thì khiến cho kẻ không thần thông bay đi trên hư không. Thần tức có thể cao bẩy cây Đa-la.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Thế quang diệu. Khi trụ ở Tam-muội đó thì người mù được thấy Đức Thế Tôn.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Thọ thanh tịnh. Khi trụ ở Tam-muội đó thì chân đạp ngạch cửa khiến cho trời, rồng, quỷ, thần, vua Kiền đà la, vua A-tu-luân, vua Ca-lưu-la, vua Chân-đà-la, vua Ma-hầu-lặc, Đế Thích, Phạm vương v.v... ở đó cúi đầu lễ Phật.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Quá sư tử ảnh. Khi trụ ở Tam-muội đó thì các ngoại đạo vừa thấy uy thần của Như Lai đều hàng phục tự quy y.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Kim cương quang minh. Khi trụ ở Tam-muội đó, chân dẫm xuống đất thì những núi Thiết-vi, Đại-thiết-vi, núi Tu-di và núi Đen, các ngòi, rãnh, khe, hang, núi, rừng và đất của ba ngàn đại thiên thế giới đều ngay thẳng. Cái cao thì thấp xuống, gò đống thì bằng phẳng. Đất ấy mịn màng ví như áo đẹp.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Phục chư ma lực. Khi trụ ở Tam-muội đó thì khiến cho các ma sợ sệt kinh hãi chẳng yên. Tất cả đều chẳng ưa cung điện nhà cửa của mình, sợ hãi chẳng ở. Chúng đi đến gặp Đức Phật để quy mạng Đức Như Lai, cúi đầu dưới chân Phật.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Vô khủng cụ. Khi trụ ở Tam-muội này thì khiến cho tất cả mọi người không có

ý tổn thương độc hại. Họ đối xử với nhau không sợ sệt cũng không kiêu mạn.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Diệu cú. Khi trụ ở Tam-muội đó thì khiến cho con người trong các thế giới, kẻ không có đồ ăn được các vị ngon đủ thứ nhiều vô số.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Nhan sắc. Khi trụ ở Tam-muội đó thì khiến cho tất cả mọi người được sắc thân tốt đẹp, chẳng bị các bệnh tật.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Vị tha nên khiến cho kẻ không có áo được áo tự nhiên. Khi trụ ở Tam-muội đó thì người bị giam cầm trong ngục đều được giải thoát, những người bị ách nạn khiến cho khỏi nạn khổ, được nhiều an vui, người tham tiếc ưa bố thí, kẻ giới ác trụ ở tịnh giới, người sân giận an lập hạnh nhẫn nhục, kẻ biếng nhác khiến được tinh tấn, đoạn dứt những pháp bấtthiện, tích tập thêm pháp thiện, người ý loạn khiến cho được nhất tâm, kẻ trí ác khiến cho được trí tuệ thanh tịnh.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Thuyết vô ý hành thiện thuyết cú. Khi trụ ở Tam-muội đó thì khiến những người ưu sầu đều vui mừng hơn nữa.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Nhị quang. Khi trụ Tam-muội đó thì đối với các pháp quá khứ, vị lai và hiện nay không có ngăn ngại, không có sự chướng bình đẳng thị hiện trí

tuệ.

Này A-nan! Các Đức Phật Thế Tôn có Tam-muội tên là Đối
với

các pháp không dua nịnh liền bỏ đi. Khi trụ ở Tam-muội đó thì khiến
cho các vị Bồ-tát đại sĩ đạt được pháp nhãn Vô sinh.

Đức Phật giảng nói như vậy rồi, Hiền giả A-nan, các vị đệ tử lớn, các
hội Bồ-tát ở mười phương, những trời, rồng, thần, dân chúng ở thế
gian làm lễ Đức Phật mà đi ra.

→