

Phần 2: PHÁP THỌ GIỚI

(Nếu muốn cạo tóc ở trong Tăng-già-lam nên bạch tất cả Tăng. Nếu Tăng không hòa hợp thì đến từng phòng thưa để các vị biết, rồi sau đó cho cạo tóc. Nếu Tăng hòa hợp thì nên tác bạch, tác bạch rồi sau đó cho cạo tóc. Tác bạch như sau:)

Đại đức Tăng lắng nghe! Người này tên là... muốn cầu Tỳ-kheo hiệu là... cho xuất gia. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý cho người tên là... xuất gia. Đây là lời tác bạch (Nếu muốn độ cho xuất gia ở trong Tăng-già-lam nên bạch tất cả Tăng. Tác bạch xong sau đó cho phép xuất gia. Tác bạch như vậy).

Đại đức Tăng lắng nghe! Người này tên là... muốn cầu xuất gia từ Tỳ-kheo hiệu là... Nếu thời gian thích hợp với Tăng, Tăng đồng ý cho người tên là... xuất gia. Đây là lời tác bạch. (Tác bạch như vậy rồi cho xuất gia. Nên dạy họ đắp y, để lộ vai bên phải, cởi bỏ giày dép, quỳ xuống đất chấp tay thưa như vậy).

Con tên là... quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, theo Đức Như Lai xuất gia, Tỳ-kheo hiệu là... làm Hòa thượng. Đức Như Lai bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của con (Lần thứ hai, thứ ba cũng thưa như vậy).

Con tên là... quy y như Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, theo Đức Như Lai xuất gia, Tỳ-kheo hiệu là... làm Hòa thượng. Đức Như Lai bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của con (Lần thứ hai, thứ ba cũng thưa như vậy).

1. Suốt đời không được sát sinh là giới của Sa-di, người giữ được không?

Đáp: Được.

2. Suốt đời không được trộm cắp là giới của Sa-di, người giữ được không?

Đáp: Được.

>. Suốt đời không được dâm dục là giới của Sa-di, người giữ được không?

Đáp: Được.

4. Suốt đời không được nói dối là giới của Sa-di, người giữ được không?

Đáp: Được.

5. Suốt đời không được uống rượu là giới của Sa-di, người có giữ được không?

Đáp: Được.

6. Suốt đời không được đeo tràng hoa, hay xúc dầu thơm vào mình

là giới của Sa-di, người có giữ được không?

Đáp: Được.

7. Suốt đời không được ca múa, xướng hát và cố ý đến xem nghe là giới của Sa-di, người có giữ được không?

Đáp: Được.

8. Suốt đời không được nằm ngồi trên giường cao rộng lớn là giới của Sa-di, người có giữ được không?

Đáp: Được.

9. Suốt đời không được ăn phi thời là giới của Sa-di, người có giữ được không?

Đáp: Được.

10. Suốt đời không được nắm sinh tượng, vàng bạc, vật báu là giới của Sa-di, người có giữ được không?

Đáp: Được.

Đây là mười giới của Sa-di suốt đời không được phạm. Người có thể giữ được không?

Đáp: Được.

Người đã thọ giới rồi, nên cúng dường Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, siêng năng tu tập ba nghiệp, tụng kinh ngời thiền và siêng làm việc chung.

Văn thọ đại giới pháp thỉnh Hòa thượng:

Đại đức nhất tâm niệm! Con tên là... thỉnh Đại đức làm Hòa thượng. Cúi xin Đại đức vì con làm Hòa thượng, con nương theo Đại đức được thọ giới túc từ bi! (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Hòa thượng nên nói tốt, hoặc nói được. Bấy giờ, chúng Tăng nên sắp xếp cho người muốn thọ giới đứng chỗ không nghe mà chỉ thấy, rồi Giới sư nên hỏi:)

Trong chúng vị nào có thể làm thầy giáo thọ cho người tên là... Nếu có người trả lời là: Tôi có thể làm Giới sư thì nên tác bạch.

Pháp sai giáo thọ:

Đại đức Tăng lắng nghe! Người này tên là... theo Hòa thượng hiệu là... cầu thọ giới Cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý vị Tỳ-kheo hiệu là... làm Giáo thọ sư. Đây là lời tác bạch. (Thầy giáo thọ nên đến chỗ người thọ giới hỏi):

Đây là An-đà-hội, đây là Uất-đa-la-tăng, đây là Tăng-già-lê, đây là bát. Y bát này ông đã nói có chưa?

Đáp: Có rồi.

Thầy giáo thọ nên nói:

Thiện nam lắng nghe! Nay chính là lúc chân thành, chính là lúc phải nói đúng sự thật, sự thật thì nói thật, không thật thì nói không thật.

Người không phạm biên tội chứ? Người không phạm tịnh hạnh của Tỷ-kheo-ni chứ? Người không phải với tâm giặc thọ giới chứ? Người không phải là người phá nội đạo và ngoại đạo chứ? Người không phải là huỳnh môn chứ? Người không phải là người giết cha chứ? Người không phải là người giết A-la-hán chứ? Người không phải là người phá Tăng chứ? Người không phải với tâm ác làm thân Phật ra máu chứ? Người chẳng phải phi nhân chứ? Người không phải là súc sinh chứ? Người không phải là người hai căn chứ? Người tên gì? Hòa thượng của người hiệu gì? Người đủ hai mươi tuổi chưa? Người có đủ ba y và bát chưa? Cha mẹ có cho phép người không? Người không phải là người mắc nợ chứ? Người không phải đầy tớ chứ? Người không phải quan chức chứ? Người có phải là trượng phu không? Trượng phu có những chứng bệnh như bệnh hủi, ung thư, hủi trắng, cần tiêu, điên cuồng, người không có những chứng bệnh ấy chứ? (Đương sự trả lời không thì nên nói với họ).

Như tôi vừa hỏi ông, lát nữa ở trong Tăng cũng sẽ hỏi ông như vậy. Vừa rồi ông trả lời với tôi như thế nào thì giữa Tăng ông cũng trả lời như vậy. (Vị giáo thọ hỏi như vậy rồi, trở vào trong chúng Tăng, với oai nghi như thường lệ, đứng trước chúng khoảng cách vừa tầm tay, tác bạch:)

Đại đức Tăng lắng nghe! Người này tên là... theo Hòa thượng hiệu là... cầu thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý. Tôi đã hỏi xong, cho phép họ vào. Đây là lời tác bạch (Giáo thọ sư gọi người thọ giới vào. Người vào đi! Rồi cầm y bát cho họ, giới sư dạy họ đánh lễ Tăng, ở trước giới sư quỳ gối phải xuống đất, chấp tay và giáo thọ sư nên hướng dẫn họ tác bạch xin giới như sau:)

Đại đức Tăng lắng nghe! Con tên là... theo Hòa thượng hiệu là... cầu thọ giới cụ túc. Con tên là... nay đến trong chúng Tăng xin thọ giới cụ túc. Hòa thượng hiệu là... xin chúng Tăng rủ lòng thương cứu vớt con. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Bây giờ giới sư nên tác bạch:)

Đại đức Tăng lắng nghe! Người này tên là... theo Hòa thượng hiệu là... cầu thọ giới cụ túc. Nay người này tên là... theo chúng Tăng xin thọ giới cụ túc, Hòa thượng tên là... Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý cho phép tôi hỏi các nạn sự. Đây là lời tác bạch. (Tác bạch như vậy rồi nên hỏi:)

Thiện nam! Nay chính là lúc chân thành, là lúc nói lời chân thật. Nay ta hỏi người. Người nên trả lời đúng như sự thật:

Người không phạm biên tội chứ? Người không phạm giới thanh tịnh của Tỷ-kheo-ni chứ? Người không phải với tâm giặc xuất gia chứ? Người không phá hoại nội đạo ngoại đạo chứ? Người không phải huỳnh

môn chứ? Người không phải là người giết cha chứ? Người không phải là người giết A-la-Hán chứ? Người không phải là người phá Tăng chứ? Người không phải với tâm ác làm thân Phật ra máu chứ? Người chẳng phải phi nhân chứ? Người không phải là súc sinh chứ? Người không phải là người hai căn chứ? Người tên gì? Hòa thượng của người là ai? Người đủ hai mươi tuổi chưa? Ba y và bát đã đầy đủ chưa? Cha mẹ người có cho phép người không? Người không phải là người mắc nợ chứ? Người không phải Nô Tỳ chứ? Người có phải là người của quan không? Người có phải trượng phu không? Trượng phu có những chứng bệnh như hủi, ung thư, hủi trắng, cần tiêu, điên cuồng. Hiện tại người có những căn bệnh như vậy không? (Nếu nói đương sự không thì bạch tứ Yết-ma như sau:)

Đại đức Tăng lắng nghe! Người này tên là... theo Hòa thượng hiệu là... cầu thọ giới cụ túc. Người này tên là... nay đến trong Tăng xin thọ

giới cụ túc, Hòa thượng hiệu là... Người này tên là... tự nói thanh tịnh không có các nạn sự, tuổi đủ hai mươi, ba y và bát đều đầy đủ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý. Nay Tăng trao cho người tên là... giới cụ túc, Tỳ-kheo hiệu là... làm Hòa thượng. Đây là lời tác bạch.

Đại đức Tăng lắng nghe! Người này tên là... theo Hòa thượng hiệu là... cầu thọ giới cụ túc. Người này tên là... nay đến Tăng xin thọ giới cụ túc với Hòa thượng hiệu là... Người này tên là tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, đủ hai mươi tuổi, y và bát đều đầy đủ. Nay Tăng trao cho người này tên là... giới cụ túc, Tỳ-kheo hiệu là... làm Hòa thượng. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho người tên là... giới cụ túc, Tỳ-kheo hiệu là... làm Hòa thượng thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì nói ra. Đây là lần yết-ma thứ nhất. (Lần thứ hai, thứ ba cũng thưa như vậy.)

Chúng Tăng đã đồng ý cho người tên là... thọ giới cụ túc, Tỳ-kheo hiệu là... làm Hòa thượng rồi. Tăng đã đồng ý vì im lặng. Việc ấy, nay tôi xin ghi nhận như vậy.

Thiện nam lắng nghe! Đức Như Lai bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói bốn pháp Ba-la-di. Nếu Tỳ-kheo nào phạm một trong bốn pháp này thì chẳng phải Sa-môn, chẳng phải Thích chủng tử.

1. Đối với tất cả, người không được phạm dâm dục, làm hạnh bất tịnh. Nếu Tỳ-kheo phạm hạnh bất tịnh, theo pháp dâm dục, cho đến cùng với loài súc sinh thì chẳng phải Sa-môn, chẳng phải Thích chủng tử, như cục đá bị đập vỡ không thể gắn lại được. Đây là điều mà suốt đời không được phạm. Người có thể giữ được không?

Đáp: Được.

2. Đối với tất cả, người không được trộm cắp, cho đến một lá cây cộng cỏ. Nếu Tỳ-kheo ăn trộm của người năm tiền hoặc hơn năm tiền. Tự mình lấy hoặc dạy người lấy; tự mình phá hoặc dạy người phá; tự

mình chặt hoặc dạy người chặt; tự mình đốt hoặc dạy người đốt hoặc chôn hoặc làm hoại sắc thì người ấy chẳng phải Sa-môn, chẳng phải Thích chủng tử, như người bị chặt đầu không thể sống được. Trong điều này suốt đời người không được phạm. Người có thể giữ được không?

Đáp: Được.

>. Đối với tất cả, người không được đoạn mạng sống của chúng sinh, cho đến loài kiến. Nếu Tỳ-kheo cố ý tự tay mình đoạn mạng người, hoặc cầm dao trao cho người, dạy cách chết, khen ngợi sự chết, khuyến khích sự chết, cho người uống thuốc độc; hoặc làm đọa thai, hoặc nguyên rửa trừ ẻo cho chết; tự mình tạo phương tiện thì người ấy chẳng phải Sa-môn, chẳng phải Thích chủng tử. Như cây Đa-la cắt tim

thì không thể sống lại được. Trong điều này suốt đời người không được phạm. Người có thể giữ được không?

Đáp: Được.

4. Đối với tất cả, người không được nói dối, cho đến nói đùa giỡn. Nếu Tỳ-kheo chẳng phải chân thật, chẳng phải mình có chứng mà tự nói: Tôi được pháp thượng nhân, đắc thiên, đắc giải thoát, đắc định, đắc bốn định không; đạt được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-Na-hàm, quả A-la-Hán. Nói rằng trời, rồng, quỷ thần đến cúng dường tôi thì người đó chẳng phải Sa-môn, chẳng phải Thích chủng tử, giống như cái kim bị hư lỗ không sử dụng lại được. Trong điều này suốt đời người không được phạm. Người có thể giữ được không?

Đáp: Được.

Thiện nam lắng nghe! Đức Như Lai bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói pháp tứ y. Tỳ-kheo y nơi pháp này xuất gia thọ giới cụ túc.

Nương nơi y phần tảo là pháp của người xuất gia làm Tỳ-kheo. Trong pháp này suốt đời người có thể thọ trì được không?

Đáp: Được.

Nếu được lợi dưỡng do đàn-việt bố thí y, y cắt hư hoại thì được nhận. Tỳ-kheo nương nơi y này đi khát thực, đây là pháp của người xuất gia làm Tỳ-kheo. Trong pháp này suốt đời người có thể thọ trì được không?

Đáp: Được.

Nếu được lợi dưỡng, hoặc Tăng sai đi thọ trai nay đàn-việt dâng cúng thức ăn vào những ngày mồng tám, rằm, mồng một, hoặc chúng Tăng thường thọ trai, đàn-việt thỉnh thọ trai thì được nhận. Nương ngồi dưới gốc cây là pháp của người xuất gia làm Tỳ-kheo. Trong pháp này suốt đời người có thể giữ được không?

Đáp: Được.

Nếu được lợi dưỡng phòng riêng, nhà nóc nhọn phòng nhỏ, hang đá, hai phòng một cửa thì được nhận. Nương nơi thuốc Hủ lạn là pháp

của người xuất gia làm Tỳ-kheo. Trong pháp này, suốt đời người có thể thọ trì được không?

Đáp: Được

Nếu được lợi dưỡng như sữa, dầu, đề hồ, mạch và đường phèn thì được thọ nhận.

Người đã thọ giới rồi, bạch tứ Yết-ma như pháp thành tựu, được đúng cách, Hòa thượng như pháp; A-xà-lê như pháp, chúng Tăng đầy đủ, người nên khéo thọ nhận giáo pháp, nên siêng năng giáo hóa, làm

việc phước đức, tu sửa tháp, cúng dường chúng Tăng, Hòa thượng, A-xà-lê và những gì quý vị dạy như pháp, không được chống đối lại. Nên học hỏi, tọa thiền, tụng kinh, siêng năng cầu phương tiện thì ở trong pháp Phật đắc quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, và quả A-la-hán. Có như vậy mới khỏi uổng phí công đức người mới phát tâm xuất gia ban đầu và quả báo cũng không cùng tận. Còn những việc khác chưa biết thì nên hỏi Hòa thượng, A-xà-lê (Nên bảo người thọ giới đi ra trước.)

Văn thọ y bát:

Trưởng lão nhất tâm niệm! Tôi tên là... y Tăng-già-lê này với chừng ấy điều đã cắt may thành. Nay tôi xin thọ trì không lìa ngủ (Thưa như vậy ba lần. Hai y kia cũng như vậy.)

Trưởng lão nhất tâm niệm! Tôi tên là... Bát Đa La ứng lượng khí này, nay tôi xin thọ trì sử dụng hàng ngày. (Thưa ba lần như vậy)

Văn thỉnh y chỉ:

Đại đức nhất tâm niệm! Tôi tên là... thỉnh Đại đức làm y chỉ A-xà-lê cho tôi. Nguyện xin Đại đức vì tôi làm y chỉ A-xà-lê. Tôi nương Đại đức sống đúng chánh pháp. (Thưa như vậy ba lần. Thầy nên nói: Chớ buông lung, hoặc nói tốt. Người kia trả lời: Xin vâng)
