

### 52-Giới Nhóm Lửa Nơi Đất Trống:

Phật tại nước Kiều-tát-la cùng các Tỳ kheo du hành, lúc đó có năm trăm thương nhưn đồng hành, họ nghĩ nếu được đi cùng với Phật sẽ được an ổn. Khi đi đến một khu rừng, Phật dừng lại nghỉ qua đêm, các thương nhưn lượm củi khô nhóm lửa, các Tỳ kheo cũng lượm củi khô nhóm lửa. Lúc đó có một Tỳ kheo ma lư kéo một cây củi khô để vào trong lửa, không ngờ trong bụng cây có rắn ở, nó bị đốt nóng nên bò ra ngoài, các Tỳ kheo thấy kinh hãi la lớn khiến các thương nhưn tưởng là có giặc đến, mỗi người tự cầm dao thuận, khí trượng tụ lại để giữ tài vật và cùng hỏi nhau: Giặc ở đâu, các Tỳ kheo nói: “Không có giặc, chỉ có con rắn độc”, các thương nhưn nói: “Nếu biết là rắn độc thì cố gì la lớn khiến chúng tôi tưởng là giặc, suýt thương hại lẫn nhau”. Phật nghe biết việc này và lời quở trách của các thương nhưn nên qua đêm rồi, Phật liền nhóm Tỳ kheo tặng quở trách Tỳ kheo ma lư: “Tại sao gọi là Tỳ kheo lại nhóm lửa nơi đất trống”, quở trách rồi bảo các Tỳ kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ kheo, từ nay giới này nên nói như sau:

Nếu Tỳ kheo không bệnh, ở nơi đất trống nhóm lửa hoặc đốt cỏ cây, phân trâu và rác rến, tự đốt hay bảo người đốt đều phạm Ba-dật-đề.

Bệnh là bệnh lạnh, bệnh nóng, cảm gió phải hơi lửa mới lành bệnh, trừ nhân duyên này ra đều gọi là không bệnh. Đất trống là nơi không có vách ngăn, màn che.

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ kheo dùng củi khô để vào trong lửa củi, hoặc dùng phân trâu, vỏ cây, rác rến để vào trong lửa củi đều phạm Ba-dật-đề. Dùng phân trâu để vào trong lửa phân trâu, cho đến dùng vỏ cây, rác rến, củi khô để vào trong lửa phân trâu đều phạm Ba-dật-đề. Dùng vỏ cây để vào trong lửa vỏ cây, hoặc dùng rác rến để vào trong lửa rác rến... đều phạm Ba-dật-đề. Tự làm hay bảo người làm cũng như vậy. Không phạm là bệnh hoặc vì nấu cơm, canh, cháo cho đến nhuộm y xông bát thì không phạm.

### 53-Giới Gởi Dục Rồi Hối:

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ kheo muốn làm yết ma tấn Bạt-nan-đà, do Lục quần Tỳ kheo ở trong chúng ngăn nên yết ma không thành. Vào lúc khác Lục quần Tỳ kheo đi vắng, các Tỳ kheo lại muốn làm yết ma tấn Bạt-nan-đà nhưng lại sợ Lục quần Tỳ kheo đến ngăn nữa, có Tỳ kheo nói: “Lục quần Tỳ kheo nay đã đi xa đến một tụ lạc khác, chưa kịp trở về, nhưng có một Tỳ kheo bạn không đi”. Lục quần

Tỳ kheo tánh biếng nhác, khi tăng yết ma thuyết giới, tự tứ chỉ gọi dục thanh tịnh chớ không đến nên các Tỳ kheo suy nghĩ: “Chớ để cho Tỳ kheo bạn của Lục quần Tỳ kheo đến trong chúng ngăn yết ma, hãy lấy dục đến”. Các Tỳ kheo đánh kiền chùy nhóm tăng rồi sai sứ đến chỗ Tỳ kheo bạn kia lấy dục, Tỳ kheo kia liền hỏi: “Muốn làm việc gì?” Đáp là có tăng sự, Tỳ kheo kia liền gọi dục. Tỳ kheo mang dục đến, Tăng nhất tâm hòa hợp làm yết ma tấn Bạt-nan-đà xong, hôm sau xướng to lên: “Tăng nay đã yết ma tấn xuất Bạt-nan-đà”, Tỳ kheo kia nghe rồi liền nói: “Yết ma này làm không như pháp, tôi chưa tùy thuận”, các Tỳ kheo nói: “Thầy đã gọi dục rồi”, đáp: “Lúc đó tôi không biết Tăng làm yết ma tấn xuất Bạt-nan-đà, nếu biết thì tôi đã không gọi dục. Tôi có lỗi, tôi không nên gọi dục”. Có Tỳ kheo thiếu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ kheo tăng rồi hỏi Tỳ kheo này: “Thầy thật đã làm việc này phải không?” Đáp: “Thật đã làm thừa Thế tôn”, Phật liền quở trách: “Tại sao gọi là Tỳ kheo, Tăng sự như pháp đã gọi dục rồi lại hối”, quở trách rồi bảo các Tỳ kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ kheo, từ nay giới này nên nói như sau:

Nếu Tỳ kheo việc Tăng như pháp đã gọi dục rồi, sau hối nói rằng:

Tôi không nên gọi dục, thì phạm Ba-dật-đề.

Việc Tăng là thuộc Đơn-bạch hoặc Bạch-nhi, Bạch-tứ-yết-ma, hoặc bố tát, tự tứ hoặc yết ma mười bốn hạng người.

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ kheo việc Tăng như pháp đã gọi dục rồi, sau hối nói rằng tôi không nên gọi dục thì phạm Ba-dật-đề. Các loại Tăng sự thuộc Đơn-bạch, Bạch-nhi, Bạch-tứ-yết-ma hoặc bố tát tự tứ hoặc yết ma mười bốn hạng người nếu đã gọi dục rồi sau lại hối nói rằng tôi không nên gọi dục thì phạm Ba-dật-đề. Tùy tâm hối nói ra, mỗi mỗi lời đều phạm Ba-dật-đề.