

PHẬT CÁT TƯỜNG ĐỨC TÁN

QUYỂN TRUNG

*Quy mạng Như Lai tướng thù diệu
Bàn chân đầy bằng khéo đứng yên
Dấu bánh xe ngàn cãm hiện rõ
Các tướng vành trục đều đầy đủ
Tay chân mềm như bông Đâu-la
Màn lưới sáng hiện rõ trong ấy
Các ngón tay chân thon dài đẹp
Gót chân tròn đầy, mu tướng xúng
Mu chân dài cao lại đầy đặn
Bắp chân như nai chúa Y-nê
Hai tay tròn trịa dài chạm gối
Âm tướng ẩn giấu như rồng, ngựa
Tóc lông thẳng nhuận đều rất đẹp
Hết thấy lông thân đều xoay phải
Da dẽ bóng mịn bụi không bám
Thân sắc vàng ròng sáng lấp lánh
Tay chân cổ vai bảy chỗ đầy
Ót, bắp tay, nách thấy no tròn
Dung nghi đầy đặn khéo đoan nghiêm
Thân tường dài rộng lại ngay thẳng
Tròn đầy như thân Nặc-cù-đà
Nửa thân trên như Sư tử vương
Mặt thường sáng hướng tới một tâm
Bốn mươi răng bằng không thừa thiếu
Bốn răng trắng sạch đẹp, nhọn bén
Thường được vị tối thượng trong vị
Tướng lưới mỏng sạch rộng lại dài*

Phạm âm sâu mầu như trống trời
 Âm thanh, người nghe đều thích ý
 Lại như tiếng Ca-lăng, Tần già
 Mi mắt ngay bằng như trâu chúa
 Tròng mắt sáng sạch, sắc xanh biếc
 Giữa mi tướng lông mầu mềm mại
 Xoay phải thanh tịnh như ốc trắng
 Tướng Nhục kế trang nghiêm trên đành
 Kính lễ Đại trượng phu tướng đủ
 Quy mạng Như Lai tùy hình hảo
 Móng tay hẹp dài như đồng đỏ
 Ngón tay chân tròn đều thon dài
 Những ngón tay chân đều thứ tự
 Gân mạch đan kết lại ẩn sâu
 Hai mắt cá ẩn kín không thô
 Chân bằng vững, mềm mại, tròn đầy
 Quay nhìn xoay phải như nai chúa
 Bước đi thẳng tiến như voi chúa
 Rõ ràng, đoan nghiêm không chướng ngại
 Tự tại, thứ tự như ngỗng chúa
 Cát mình chuyển bước an vững kỹ
 Thân phần thứ tự mà quý hiển
 Chuyển động vững vàng thân không nghiêng
 Tướng thiện bám dính thân bền chặt
 Thân sạch sáng rõ lìa che tối
 Thân phần yên định không trạo động
 Thân tướng ngay thẳng tốt tròn đầy
 Tướng đồng tử đẹp, thân thanh tịnh
 Mềm mại khéo tốt không gì sánh
 Dáng bụng vuông thẳng không thiếu khuyết
 Tròn, rộng không lõm cũng không lồi
 Vòng rún khéo, sâu đầy, xoay phải
 Sạch không điểm, lỗ không giảm bớt
 Thân phần, tiếp cận lìa các lỗi
 Thủy không có lún, nốt ruồi, bướu
 Ví như hoa sen, bụi không dính
 Cũng lìa các sự không tịch tịnh
 Khuôn mặt tròn đầy sáng, sạch sẽ.

Thân tướng đầy đủ, không giảm bớt
 Tướng lưới rộng dài như đồng đỏ
 Lại mềm mại như lá hoa sen
 Màu môi tươi nhuận trông khả ái
 Như trái Tần bà, như đồng đỏ
 Âm thanh như tiếng vang mây nước
 Lại như tiếng Tượng vương rống to
 Âm thanh sâu xa lại êm dịu
 Hết thấy người nghe đều thích ý
 Tay mềm như tơ trời Đâu la
 Chỉ tay sâu rõ mà không đứt
 Bốn răng nhọn, sắc, đẹp, chắc chắn
 Vô cùng sạch sẽ lại đều bằng
 Các răng vuông ngay, sạch trắng bằng
 Tướng mắt dài rộng như lá sen
 Mi mắt đầy rậm mà không trắng
 Mày nhuận đem mượt mà lại dài
 Vành tai dài rộng đầy lại tròn
 Lông thân, mỗi mỗi đều tươi nhuận
 Trán rộng bằng phẳng tướng thù diệu
 Phân nửa thân trên thấy no tròn
 Đầu tóc đầy rậm, thẳng lại dài
 Xanh biếc, xoắn lại, màu sáng nhuận
 Rộng ra cho đến phần trước ngực
 Đầu có dấu đức tướng Hỷ toàn
 Búi tóc xanh biếc khéo trang nghiêm
 Kính lễ tướng đảnh không thể thấy
 Quy mạng Trí lực xứ, Phi xứ
 Nghiệp, quá, hiện, vị lai đều biết
 Môn Thiền định, Giải thoát, Đẳng trì
 Phân biệt rõ căn tánh mình, người
 Các loại tín giải đều thông đạt
 Các loại cõi giới cũng thấy biết
 Các loại tâm người biết không sai
 Trí Túc trụ tùy niệm đầy đủ
 Soi rõ hết thấy pháp sanh diệt
 Các lậu đã tận, lậu không còn
 Trí mười lực như thế tròn đầy

Kính lễ Như-lai Đại tinh tấn
 Như lai lậu dứt, nhiệm không còn
 Hiểu rõ các pháp cũng không sót
 Nên gọi bậc Chánh Đẳng Chánh Giác
 Con nay dập đầu, duỗi thân lạy
 Hết thấy pháp nhiệm bình đẳng thuyết
 Các đạo Xuất ly cũng khéo tuyên
 Hết thấy hiểu rõ không còn sót
 Kính lễ bậc Năng Nhon mới Giác.
 Phật đủ chánh trí tuệ không hoại
 Bậc hiện giác khắp hết không còn
 Chánh trí phá hoại tâm trí tà
 Phật chơn giác đã hiểu không sót
 Cảnh giới mình và cảnh giới người
 Hết thấy cảnh giới tạo tác thành
 Ở trong hết thấy căn nghĩa kia
 Phật là bậc căn Vô năng thắng
 Trong tướng, không còn tướng sở duyên
 Loại phi sắc hiện thấy đều trừ
 Gánh nặng Vô sanh lâu đã bỏ
 Đã suốt đáy dòng sông Duyên sanh
 Là hai loại vô trí, si ám
 Phát sanh hai loại trí, quang minh
 Lại là hai loại tâm nghi, cầu
 Kiến lập hai loại trí, quyết định
 Đã được Tận trí câu thế gian
 Trí chướng đã lìa, pháp tròn sáng
 Đủ môn Tịch, Chỉ nương thù thắng
 Đủ chỗ thù thắng, khéo ở yên
 Đây đủ hết thấy việc nên làm
 Minh Hạnh đầy đủ sắc tướng tròn
 Đây đủ chủng tánh và ngữ ngôn
 Được quả thân thông khéo cứu độ
 Nghiệp Thân, Ngữ, Ý đều không giữ
 Không bám, không dứt, trí lặng yên
 Trí môn quyết định, không thoái chuyển
 Trí nói tướng thời nhân, không hoại
 Các loại Nhân môn đều hiểu rõ

Các loại Quả môn cũng thấy biết
 Các loại phiền não và đối trị
 Kính lễ Như Lai, bậc Thiện Giác
 Ngôn thuyết không hai, biện vô tận
 Bậc khéo thuyết pháp không thoái chuyển
 Tâm không nhiễm tám pháp thế gian
 Kính lễ khéo đến bờ công đức
 Phật trong ba A-tăng-kỳ kiếp
 Tích tập hết thấy hạnh khó làm
 Vận lòng Đại bi rộng trùm che
 Minh người hay qua dòng phiền não
 Biết rõ ba khổ thật vi tế
 Do thương khổ nên khởi Đại bi
 Ba cõi sở duyên trong các Tánh
 Đại bi rộng đến hết thấy chốn
 Như lai trong trí tánh bình đẳng
 Hoặc oán, hoặc thân, quán bình đẳng
 Tâm Bi rộng lớn không thể lường
 Rộng nhiếp hết thấy loại chúng sanh
 Phật vì chúng sanh nói phương thuốc
 Thân bệnh, tâm bệnh đều được an
 Rốt ráo cực khổ cũng dứt trừ
 Kính lễ bậc khéo nói thuốc hay
 Hạnh quyết định thuần nhất chơn thật
 Bậc vô nhiễm quyết định thuần thiện
 Quyết định không sanh pháp nhiễm lại
 Khéo trưởng dưỡng duy nhất vì người
 Không vì lợi mình cầu ở người
 Vui tự mình có được thấy bỏ
 Tâm bi mãn phương tiện tùy nghi
 Quyết định điều phục bệnh chúng sanh
 Lúc chúng sanh cần phải điều phục
 Như lai khéo biết, không sai lỗi
 Vì chúng sanh làm bạn không rời
 Khởi tâm Bi, rộng khiến được độ
 Năng Nhân khéo nói thuốc pháp hay
 Trị căn nguyên sanh pháp khổ kia
 Soi rõ thân quá, hiện chúng sanh

Biết rõ tánh phiền não không bờ
 Đoạn trừ bệnh phiền não chúng sanh
 Phật rõ thời lượng thầy không sai
 Tùy theo bệnh cho thuốc hay trừ
 Thế Tôn nói thuốc ứng với bệnh
 Như lai đã hành tất cả hạnh
 Tu tập như lý thầy tròn khắp
 Hoặc một, hoặc nhiều phương xuất hiện
 Hòa hợp, rõ biết đều không ngại
 Như lai công đủ, đã hay đến
 Trí Nhất Thiết Trí chón thanh lương
 Bậc biết Đạo, hiểu Đạo, nói Đạo
 Bậc quy hướng Thắng đạo, Chúng đạo
 Cứu vớt hết thầy khổ luân hồi
 Khiến các chúng sanh lìa trói buộc
 Rộng khiến được qua dòng phiền não
 Bậc đầy đủ Tàm quý chắc chắn
 Hay khéo kiến lập cờ Thánh pháp
 Biểu thị pháp các hành Vô thường
 Khai thị Tận Diệt, lìa nẻo tham
 Hiện thị đạo xuất ly Tịch diệt
 Bậc hay khéo biểu thị các pháp
 Bậc hay dùng các pháp dạy dỗ
 Bậc Đạo sư hay làm lợi ích
 Kính lễ bậc khéo thí hỷ lạc
 Thường nói chỉ dạy lời vui lợi
 Đủ uy đức lớn, thân thông lớn
 Bậc Đại Phạm thanh tịnh tối thượng
 Kính lễ bậc Tự Tại, mạnh mẽ
 Đã dứt loại ngôn luận chửi tánh
 Lại đoạn những lời nói dòng họ
 Nói sự thế gian cũng quên mất
 Kính lễ thường nói lời chánh pháp
 Bước đi Như Lai thường tịch tịnh
 Không rộng, không hẹp, bước ngay bằng
 Bước đi thuận thiện người thấy vui
 Biểu thị tướng hành thiện Như Lai
 Như lai không hoại Tri kiến chánh

Đầy đủ tánh sở tác như trước
 Thành tựu việc phước đoạn căn nghi
 Lìa tâm khát thực, vào thôn xóm
 Ra tất sáng tỏ chúng đều thấy
 Bạc tối thượng, không nương, không chuyển
 Các kiết tường hay khéo đặc thù
 Bạc Phạm hạnh thuần nhất, đầy đủ
 Hay khéo biết rõ pháp Ngũ cái
 Lại hay đầy đủ bảy pháp hành
 Có thể trừ diệt tâm Ngã mạn
 Kính lễ hay phá lưới ngu si
 Như Lai đã được pháp bất động
 Lại hay đầy đủ tâm sâu rộng
 Khéo hay thành tựu bảy Thánh tài
 Kính lễ bậc khéo học Tam học
 Phật, Đại trượng phu nên khen ngợi
 Các cảnh quái dị không hay sợ
 Xa lìa hết thấy không tốt lành
 Kính lễ bậc đến vị điều phục
 Khéo an lập phạm hạnh chơn thật
 Cao, thấp, ngang, dọc thấy quy y
 Thường dùng Vô úy thí chúng sanh
 Kính lễ pháp xa lìa năm giữ
 Quy mạng Phật, bậc La Hán lớn
 Bạc vô nhiễm, hết thấy lậu tận
 Việc làm đã xong, đức tròn sáng
 Kính lễ bậc đã bỏ gánh nặng
 Đạt được nghĩa lợi mình đã làm
 Hết các hữu kiết, chướng dứt trừ
 An trú chánh trí, tâm giải thoát
 Kính lễ bậc giải thoát, xuất ly
 Đã chứng lý giải thoát vô ngôn
 Ái hết, thủ hết mà giải thoát
 Tâm không quên mất, giải thoát tròn
 Kính lễ bậc tâm không điên đảo
 Tâm Phật vô lượng lại rộng lớn
 Pháp không khác biệt, tâm khéo tu
 Tâm được lìa phược, phiền não trừ

Kính lễ bậc phá các dị loại
 Hết các nghiệp nhiễm được thanh tịnh
 Đã chứng Niết-bàn vô dư y
 Bậc giải thoát tối thắng trong người
 Đánh quân ma chết mà chiến thắng
 Đối các thiện pháp không phóng dật
 Khéo trụ Chánh niệm, Chánh trí tuệ
 Khéo mở mắt lạnh nhìn chúng sanh
 Kính lễ khéo cứu khổ sanh tử
 Khéo tỉnh ngủ vô minh chúng sanh
 Khéo phá ngu si của chúng sanh
 Phật siêng khởi mạnh tâm tinh tấn
 Thúc giục tất cả kẻ lười biếng
 Trong các bất thiện, thí pháp thiện
 Trong chỗ lười học, mở cửa học
 Trong các sợ hãi thí không sợ
 Người không an ổn khiến an ổn
 Trong những tối tăm làm đèn sáng
 Trong các bất thiện khiến tu thiện
 Trong các nghiệp tội, trừ tội nghiệp
 Người khiến trái nghịch biết ân đức
 Hay thỏa lòng mong cầu chúng sanh
 Chú sáng thành tựu, tu chơn chánh
 Kính lễ bậc hay phá phiền não
 Phật đã xa lìa các đối vọng
 Tâm không xao động không cao ngạo
 Tôn thắng hiển thị cửa kiết tường
 Kính lễ Phật là chốn sanh phước
 Trong sát na sanh hết thấy hạnh
 Không cùng hết thấy loại thần thông
 Cuối cùng thành tựu môn tối thượng
 Hết thấy chỗ lìa phi cú nghĩa
 Hết thấy nghi hoặc và nói tạp
 Chánh ngữ quyết định đều phá được
 Bình đẳng tu các hạnh kiết tường
 Khéo biết hết thấy ý chúng sanh
 Đã hay nhiếp phục lời người khác
 Giống như lửa mạnh đốt củi khô

Đối các phiền não, nghĩa cũng vậy
 Kính lễ pháp chánh sĩ an trụ
 Đủ các kiết tường, đủ tàm quý
 Chủ thế gian lặng yên thù thắng
 Thích-ca Mâu-ni đại Đạo sư
 Ánh-nghĩ-la-sa, họ Cù-Đàm
 Xa lìa các phiền não si ám
 Bi mãn rộng nhiếp các chúng sanh
 Trong nhiếp lợi, thường lợi cho người
 Đầy đủ rộng lớn hạnh thù thắng
 Phật đối với hết thấy chúng sanh
 Trong hết thấy việc làm tăng thượng
 Phật thường dùng đại trí quán sát
 Rộng nhóm việc lợi ích thế gian
 Đầy đủ sáu thông, trí điều phục
 Đức trí, thuyết trí và thời trí
 Đối trị tất cả thân thông thắng
 Trí hiểu rõ nghiệp chướng cõi giới
 Đủ thân thông thuyết pháp tối thắng
 Ba điều phục Ngài khéo khai hóa
 Hết thấy văn nghĩa khéo hiểu trọn
 Kính lễ trí biện tài vô tận
 Phật đầy đủ biện tài như nói
 Khéo đủ các hạnh, đến bờ kia
 Hết thấy công đức giải thoát tròn
 Hiện bày thân đẹp, tâm thanh tịnh
 Người nghe tiếng Phật tâm hoan hỷ
 Việc Phật tự làm, đều tròn đủ
 Không rơi trong hết thấy ngôn thuyết
 Không nắm tướng công đức phần mình
 Bình đẳng đạo tối sơ chứng trước
 Kế nhóm đại hạnh không để sót
 Gánh nặng chúng sanh, có thể gánh.
 Ở trong các tướng được tịch tịnh
 Đã tròn công đức, đại bi thấy
 Chưa từng xa lìa nơi hạnh xả
 Dùng trí tuệ chánh nhiếp chúng sanh
 Ở trong đêm dài quán sát khắp

Như-lai thường phát tâm đồng mãnh
Đem các hạnh lành dạy chúng sanh
Lại ở trong hết thấy chúng sanh
Đã được tâm bi khéo bình đẳng
Phật là đấng bi mẫn thế gian
Khéo hiểu rõ Đệ Nhất nghĩa đế
Như-lai ba mắt đã tròn sáng
Ba loại xung tán khéo đầy đủ
Như lai đã đủ ba không giữ
Bậc hiển thị ba cõi không nhờ
Rộng thông đạt Bốn Niệm xứ hành
Bậc Danh cú vẫn thân tự tại
Xảo diệu vô tận, tùy ý biện
Hết thấy lời nói trí đều thông
Các loại ngữ ngôn khéo hiểu biết
Tùy chỗ biện tài đều không ngại
Trong các trái ngược làm hướng thuận
Trong các nóng giận làm thanh tịnh
Trong các khinh mạn phát kính tâm
Xả bỏ hết thấy việc lợi dưỡng
Sở hành chơn chánh lại tối thượng
Bậc dùng tự lực hay hiện chứng
Thanh tịnh hết thấy nẻo ngôn thuyết
Kính lễ bậc ngữ ngôn không vướng
Nói lời Thiện lai, lời như nghĩa
Đầy đủ hết thấy sở hành chơn
Như lai hết thấy công đức tròn
Kính lễ bậc pháp không quên mất
Bậc Điều ngự nhiếp lợi tối thượng
Hoan hỷ thương xót các chúng sanh
Lòng bi kiên cố muốn lợi người
Kính lễ bậc thường muốn lợi lạc
Phật có ân đức cùng chúng sanh
Thường làm bạn lành và tri thức
Hay sanh ra như cha, như mẹ
Muốn cho chúng sanh được vui lành
Phật là Thân giáo sư chúng sanh
Khéo nói các giáo pháp thẳng nghĩa

Như lý nói cú nghĩa tối thượng
Khiến hay rõ biết hết thủy tánh
Như lai thường dùng lời không chấp
Không tăng, không giảm, khéo xưng dương
Đại bi sanh tương tục không dứt
Kính lễ khéo thấy Xứ, Phi xứ

* * *